

Het christelijk huwelijk.

De apostel Petrus schrijft hier aan christelijke vrouwen, die veelal waren gehuwd met een heidense man. Het is de begintijd van de christelijke kerk, een tijd met veel 'gemengde' huwelijken. Petrus schrijft over het huwelijk zoals de HEERE het heeft ingesteld. God had Adam en Eva geschapen als een twee-eenheid. Dr. F. van Deursen schrijft daarover: *Toen de HEERE God mensen ging maken, schiep Hij eerst Adam en daarna Eva. Daarmee verleende Hij de man voorrang boven zijn vrouw. Nog voordat Hij haar schiep, had Hij hem aangesteld als heer van de schepping. De vrouw schiep Hij na de man, uit de man en omwille van de man (1 Kor. 11:8 e.v.) Zij was de bij hem passende helper, hij de teamleider van hun teamwerk.* Voor de zondeval hadden Adam en Eva een harmonieus huwelijk. Liefdevol. Zonder enige wanklank. Zij namen beiden hun eigen plaats als 'vanzelfsprekend' in.

Door de zonde is het huwelijk ontworcht. In het Romeinse Rijk behandelde een man zijn vrouw vaak als een slaaf. Zij moest wettige kinderen baren, die opvoeden, voor het huishouden zorgen en de man zocht zijn seksuele plezier buitenshuis, hij ging net zo gemakkelijk naar een prostituee, als naar een restaurant. In de door de zonde gebroken wereld, onderwijst Petrus de christelijke vrouw en christelijke man in wat een bijbels huwelijk is. In de wereld van toen draaide het vaak om seks (eigen liefde) en niet om de seksuele gemeenschap van de gevende liefde in het huwelijk. In onze huidige cultuur is het niet anders dan toen. De ontworchtiging van het huwelijk gaf toen en nu veel verdriet en pijn. Hoe moet je houding als vrouw en man nu in dit alles zijn? Daarover geeft Petrus onderwijs.

1-2. Petrus sluit hier aan bij het voorgaande, waarin hij de christenen opriep tot onderdanigheid aan de overheid. Nu roept hij de vrouwen op tot onderdanigheid, tot gehoorzaamheid, aan hun mannen. Dit heeft niets van doen met slaafse onderworpenheid. Maar met een inhoud zoals Paulus daarover schrijft aan de Efeziërs (5:22-25) Paulus grijpt terug op Gods scheppingsorde. Van deze scheppingsorde wordt opnieuw iets zichtbaar, als een mens leeft door het geloof in de Heere Jezus Christus. Wij zijn dan een nieuwe schepping in Christus. En als een echtgenote zich in christelijke gehoorzaamheid en liefde wijdt aan haar roeping in deze, kan dat vrucht geven. Zoals Paulus hier schrijft: *opdat ook, als sommigen (heidense echtgenoten) aan het Woord ongehoorzaam zijn, zij door de levenswandel van de vrouwen gewonnen mogen worden (voor het geloof in de Heere Jezus Christus), doordat zij (die mannen) uw reine, kuise, respect opwekkende, levenswandel in de vreze des Heeren waarnemen.*

3-4. *Uw sieraad moet niet bestaan in iets uiterlijks: het vlechten van het haar, het dragen van gouden sieraden of het aantrekken van mooie kleren, (waarvan de heidense vrouwen het helemaal verwachten), maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God.* De verborgen mens: het innerlijk van de christen, dat vernieuwd wordt van dag tot dag. De schoonheid van een christen komt van binnen en gaat naar buiten. Zachtmoedige geest: zacht, lieflijk, vriendelijk. Stille geest: rustig, kalm, beheerst. Dit maakte dat de christelijke vrouw, heel anders was dan de heidense. In Gods Woord zien wij dat een goede verzorging en schoonheid, zeker hun plaats hebben, denk aan Ruth, die zich voor de ontmoeting met Boaz, op initiatief van Naomi, wast, zalft en haar beste kleren aantrekt. Zie ook 1 Timotheüs 2:9.

5-6. *Want zo tooiden (maakten mooi) zich voorheen ook de heilige vrouwen, die op God hoopten, en hun eigen mannen onderdanig waren; zoals Sara Abraham gehoorzaamde en hem heer noemde. U bent kinderen van haar (Sara) geworden, als u goeddoet (goeddoen, behulpzaam, rechtdoen) en niet bevreesd bent voor enig ding dat u angst zou kunnen aanjagen.* Als uw heidense of Joodse man dingen doet, die u kunnen verschrikken, zoals zijn heidense manier van leven. Afkeurenswaardig! Maar laat u niet beangstigen, sta vast in uw Heere Jezus Christus.

7. Evenzo, mannen, neem uw bijbelse plaats in tegenover uw vrouw en niet langer volgens de heidense zienswijze, zie haar als uw zuster in Christus. *Evenzo, mannen, woon met begrip met haar samen; geef de vrouw als de zwakkere, haar eer; u bent immers ook mede-erfgenamen met haar van de genade van het leven; opdat uw gebeden niet verhinderd worden.* Mannen, woon met verstand bij uw vrouw, d.w.z. leef met uw vrouw zoals Gods Woord u dat leert. Geef de vrouw haar eer, heb achting voor haar, behandel haar met respect. Zij is de zwakkere, zij is als broos aardewerk, kostbaar porselein, waar je met eerbied en voorzichtigheid mee omgaat. U bent beiden, door genade, erfgenamen van het eeuwige leven. Beiden leeft u van genade. Zij is ook uw zuster in Christus. Behandel haar zo! Wie in onmin leeft, bemerkt dat zijn gebeden, blijven steken. Leef zoals Christus met Zijn gemeente leeft. Zo worden uw gebeden niet verhinderd. De dragende grond in een huwelijk is de liefde uit God en zo tot elkaar.

Oproep tot verdraagzaamheid.

Petrus sluit dit deel van zijn brief af, met een oproep tot de hele gemeente. In de oproep klinkt, hoe we om moeten gaan met elkaar in de gemeente en met de ander buiten de gemeente. Petrus doet niets voor niets deze oproep. In Gods kind leeft nog heel wat van de oude mens. Lezers van toen en nu, neem het ter harte!!!

8. *Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.*

Eensgezind: eendrachtig, drom als een kudde om de goede Herder heen. Medeleven: lijd en leef met de ander mee. Wees sympathiek, liefdevol en vriendelijk voor elkaar. Wees barmhartig: wees innerlijk bewogen met elkaar, dat zal er dan ook uitkomen.

9. *Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.* Wees niet uit op wraak, wanneer de ander u kwaad doet, u belastert of over u roddelt. Maar zegent de ander. Zegent en u zult gezegend worden, uit genade, met tijdelijke en eeuwige zegeningen. Moet je alles dan maar slikken? Op christelijk wijze mag je je recht zoeken. Ga in gesprek met de ander. Eventueel met een andere christen erbij. Ga in gesprek met die ander onder leiding van wijze ouderlingen. Gods Woord is terughoudend om als christenen elkaar voor de rechter te brengen.

10-11. *Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog; die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.* Petrus wijst de weg naar het christelijk leven. Heb God lief boven alles en de naaste als jezelf. Stop met kwaadspreken en stop met het spreken van bedrog, van slechte gemene dingen. Je vervalt van het een in het ander. Vermijdt het kwaad en doe het goede. Doe het in Christus. Door Hem. Doe niet wat God verbiedt. Doe wel wat Hij gebiedt. Wees niet langer oorlogszuchtig, maar zoek de vrede met elkaar. Jaag de vrede na.

12. *Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.* De Heere ziet in gunst op die Hem vrezen en hun bede heeft Hij nimmer afgewezen. Hij kijkt toornig, verontwaardigd, op hen die het kwade doen. De rechtvaardigen om Christus wil, bemerken de nabijheid, leiding en liefde van hun Heere. Wie als Gods kind in de zonde leeft, bemerkt dat de Heere Zich stil houdt, totdat we met berouw onze zonden belijden en ons bekeren. Psalm 86 zingt ons voor: *U, Heere, bent immers goed, mild om te vergeven en rijk aan goedertierenheid voor allen die U aanroepen.*

Vragen.

1. In verschillende Bijbelgedeelten lezen wij over het christelijk huwelijk. Wat zijn de belangrijkste kenmerken van het huwelijk zoals Paulus daarover schrijft in Éfeze 5: 22 – 25?
2. Het huwelijk wordt wel genoemd: ‘Een bloem uit het paradijs’. Wat zou daarmee bedoeld worden?
3. Hoe kijkt onze moderne cultuur tegen het huwelijk aan? Noem een aantal verschillen tussen het bijbels denken over het huwelijk en het moderne denken over het huwelijk.
4. Wat is de bron om bijbels te kunnen omgaan met gehuwden en ongehuwden?
5. Wat kunnen we voor een ander betekenen, die worstelt met gebrokenheid in huwelijk en gezin?
6. Door zorg en ziekte kan er sprake zijn van een rolverwisseling tussen man en vrouw. Hoe kunnen we dit zien in het licht van wat Petrus schrijft?
7. Wat spreekt u aan of vindt u moeilijk in de verzen die ons oproepen tot verdraagzaamheid?