

Ik voel me vandaag:



- Mattheüs
- Markus
- Lukas
- Johannes
- Handelingen
- Romeinen
- 1 Korinthe.
- 2 Korinthe.
- Galaten
- Efeziërs
- Filippenzen
- Kolossenzen
- 1 Tesselon.
- 2 Tesselon.
- 1 Tim.
- 2 Tim.
- Titus
- Filemon
- Hebreeën
- Jakobus
- 1 Petrus
- 2 Petrus
- 1 Joh.
- 2 Joh.
- 3 Joh.
- Judas
- Openb.

Nieuwe Testament
(= nieuwe verbond)

LEZEN

1. Zet een cirkel om het Bijbelboek waar we uit lezen.

2. We lezen uit hoofdstuk:

10 11 12 13

vers: t/m



Handelingen der apostelen = het werk van de discipelen.

In dit bijbelboek lees je over het begin van het christendom.

De mensen die geloofden in Jezus en Zijn opstanding vormden de eerste gemeente (groep gelovigen). Die gemeente groeide niet door hun eigen kracht, maar door de kracht van de Heilige Geest. Daardoor konden de christenen vertellen over God en elkaar liefhebben en dienen. In het boek Handelingen lees je ook hoe het christendom zich steeds verder verspreidde; van Jeruzalem tot Syrië, Afrika, Azië en zelfs bij ons in Europa.



Bidden doe je samen!

'Nog even snel bidden' ... Zo gaat dat vaak bij ons. Heb je er wel eens over nagedacht dat je ook samen met anderen kunt bidden? Dat kan niet even snel, daar moet je wel de tijd voor nemen! In de Bijbel lees je vaak dat mensen samen met anderen bidden. Daar kunnen wij nog wat van leren.



GEBED

Voor wie en voor wat bidden en danken we?



fijne dingen:



moeilijke dingen:

.....

.....

DE LITURGIE

Zet een kruisje **x** door het vakje als er een onderdeel van de liturgie is geweest.

vouwlijn

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.

PUZZELS



In de Bijbel staat een Psalm met de zin "U hoort het gebed" (Psalm 65: 3). Dat betekent dat God altijd luistert. Maar, het betekent nog meer. Maak de volgende puzzel, dan kom je erachter wat er bedoeld wordt.

Je ziet een oranje vak met letters en je ziet verschillende puzzelstukken met het woord "altijd". De puzzelstukken passen in het oranje vak. Zoek alle puzzelstukken op en maak van de stippellijnen doorgetrokken lijnen (een stukje is al voorgedaan). Er blijven letters over. Schrijf deze letters achter elkaar, dan komt er een zin tevoorschijn.

Kraak de lettercode!

A=15	F=6	M=8
B=2	G=5	N=14
C=13	H=1	R=3
D=4	I=9	S=11
E=10	K=12	T=7

11= 15= 8= 10= 14= 2= 9= 4= 4=
 10= 14= 5= 10= 10= 6= 7= 12= 3=
 15= 13= 1= 7= !

Oplissing

Wat hiervoor gebeurde: De Heilige Geest is uitgestort (Pinksteren). * De discipelen verspreiden het evangelie (Goede Nieuws). * De gelovigen vormen de eerste christelijke gemeente. * De discipelen genezen veel mensen. * Stefanus wordt gestenigd. * De gelovigen verspreiden zich door grote vervolging. * Een grote vijand van de christenen, Paulus, komt tot geloof. * Ook niet-Joden komen tot geloof.



Gebed

Heer, bescherm ons tegen het kwaad. Geef ons open ogen en een open hart voor de mensen om ons heen. Laat ons zien waar U ons kunt gebruiken om Uw licht en liefde door te geven.



1. Koning Herodes liet veel gelovigen oppakken. Ook Petrus. Na welk feest wilde de koning Petrus laten doden? (vers 4a)

2. Weet je misschien bij wie was dat ook zo was?

bij Jezus bij Johannes

3. De dag kwam dat koning Herodes Petrus wilde laten doden. Was Petrus bang in de gevangenis? (vers 6a)

nee, hij lag te slapen
 ja, maar hij ging zingen

4. Kon Petrus makkelijk ontsnappen? Schrijf hieronder op hoe hij vastgebonden was en bewaakt werd. (vers 6b)

8. 'Waar U bent zal de nacht verdwijnen'. Welke dingen horen niet bij God en Zijn koninkrijk? Kras die briefjes maar door!



9. Voor wie wil jij bidden?

5. Hoe ging de zware, ijzeren poort van de stad open? (vers 10)

6. Hadden de biddende mensen verwacht dat Petrus bevrijd zou worden? (vers 16)

ja, ze hadden al eten voor hem klaarstaan
 nee, ze waren helemaal verrast



7. Wat leer je van dit Bijbelgedeelte?

10. Bid jij wel eens samen? Met wie?

Met de klas Met iedereen thuis, aan tafel
 Met mijn ouders Op de club van de kerk
 Met In de kerk

De woorden hiernaast passen in deze woordwolk: de laatste letter van het ene woord is de eerste letter van het volgende woord. Die letter komt in de cirkel. Samen vormen die letters een woord dat heel belangrijk is.

familielid - lawaai
- elf - inktpotje
- emotioneel -
detective