

Zondagmorgendienst Ds L. Hak, IJzendoorn

Schriftlezing: Galaten 5: 1-26

Kerntekst: Galaten 5: 1 + 22

Thema: Geloof als vrucht van de Geest

Vragen bij de preek:

1. Hoe kan je vast staan (sterk staan) in het geloof? En hoe niet?
2. Welk stukje van de vrucht van de Geest vind je het mooist? Waarom?
3. Welk stukje van de vrucht van de Geest vind je het moeilijkst? Waarom?
4. Wat/wie zijn voor jou voorbeelden van elk van die negen woorden die als vrucht van de Heilige Geest genoemd worden?'
5. Wat zou het beste middel zijn om in dat moeilijke, of in dat mooie, meer vrucht te dragen?

Zondagmiddagdienst Ds L. de Wit, Veenendaal

Schriftlezing: Genesis 11: 1-4 en Psalm 111

Kerntekst: Zondag 47

Thema: Uw Naam worde geheiligd

Vraag 122

Wat is de eerste bede?

Antwoord:

'Uw Naam worde geheiligd'.

Dat is: Geef ons eerstelijk, dat wij U recht kennen, en U in al Uw werken, in welke Uw almachtigheid, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid klaarklijk schijnt, heiligen, roemen en prijzen; daarna ook dat wij al ons leven, gedachten, woorden en werken, alzo schikken en richten, dat Uw Naam om onzentwil niet gelasterd, maar geëerd en geprezen worde.

Vandaag staan we stil bij de eerste bede van het gebed dat Jezus ons geleerd heeft.

1] Schrijf voor jezelf eens op, waar je de afgelopen dag/week allemaal voor gebeden hebt.

Reageer daarna op de volgende stelling:

'In mijn gebed ben ik meer met mezelf bezig dan met Gods Naam, Zijn wil en Zijn Koninkrijk'

2] Om Gods Naam te heiligen, moet je Hem wel kennen.

a] Wat gaat er mis, als je God niet goed kent?

b] Hoe/waar kom je aan de kennis van God?

c] Kunt u/jij met iemand delen wat je aan kennis van God hebt opgedaan in de Bijbel?

3] Waarom is de Bijbel de enige bron om kennis van God op te doen?

4] Wat betekent het voor uw/jouw geloofsleven dat God zich bekend maakt in de Naam: IK BEN

5] In de Bijbel leren wij God kennen in wat Hij doet. Zowel in de Schepping als in de Herschepping. Gods almacht houdt o.a. in dat Hij alles kan. Betekent dat dan dat God een steen kan maken die zo zwaar is dat Hij die niet kan optillen?

6] Bij de kennis die we van God opdoen, doen we gelijk ook zelfkennis op.

Tegenover Gods almacht staat onze ... Tegenover Gods wijsheid staat onze ... Tegenover Gods goedheid staat onze ... enz.

7] De laatste drie woorden zien met name op het verlossingswerk in Christus.

Kunt u/jij daar naar aanleiding van de preek iets over zeggen?

8] Juist omdat het bij ons zelf niet vanzelf aanwezig is bidden wij: Uw Naam worde geheiligd.

Wie zo bidt, mag ook vertrouwen dat God het geven zal.

Welke gevolgen heeft dat in uw/jouw leven van elke dag?