

God aanspreken als 'Onze Vader'.

Zondag 46. Vraag en antwoord 120 en 121.

1. Het doel van Christus,
2. Het voorrecht van de christen,
3. De grootheid van God de Vader!

Vragen voor verdere doordenking:

1. In ons bidden kunnen wij verschillende Gods-Namen gebruiken. Welke Namen gebruikt u meestal?
2. Waarom zijn de twee pijlers van het gebed, *kinderlijke vrees en vertrouwen*, belangrijk?
3. Leg eens uit waarom het voor u een wonder is, dat God onze Vader wil zijn vanwege het lijden en sterven van Zijn eigen Zoon?
4. Hoe komt het dat iemand vrijpostig, familiair, tot God bidt? Hoe komt het dat iemand anders de Vadernaam in zijn gebed niet durft te noemen? Wie kan dit in beide gevallen veranderen, zodat we bidden in geloof, met *kinderlijke vrees en vertrouwen*?
5. Wat zegt het u dat de Heere Jezus Christus ons leert bidden: *Onze Vader* en niet *Mijn Vader*? Welke praktische gevolgen heeft dit voor u? Heeft het *Onze* ook te maken met de *gemeenschap der heiligen*?

Voor de kinderen:

1. Hoe moet je Koning Willem Alexander aanspreken? Hoe mag je God aanspreken? Wie leert ons dat?
2. Waarom moeten wij tijdens ons bidden eerbiedig zijn?
3. God de Vader woont in de hemel. Waar wil Hij ook wonen? Lees Johannes 14 vers 23.
4. Wanneer beloofde God dat Hij ook jouw Vader wil zijn? Je was nog klein toen God deze belofte deed. Waar mag je dus om bidden?