

Bijbelstudies uit de brief  
aan de Romeinen (1)



## 8 Bijbelstudies over Rom. 1 t/m 8

Door dr. H. van den Belt, hoogleraar  
systematische theologie aan vrije  
universiteit te Amsterdam.



# Huishoudelijke mededelingen

- ▶ Graag de lijst invullen, voor zover nog niet gedaan (naam, adres, telefoonnummer, mailadres).
- ▶ We hebben 3 corveeërs nodig. Wie meldt zich?
- ▶ Heeft iedereen de presentatie op de website van onze gemeente kunnen vinden?
- ▶ Heeft iedereen kaarten voor zieke gemeenteleden getekend?



# Goudkoorts

Bijbelstudies uit de brief  
aan de Romeinen (1)



Dr. H. van den Be

## Bijbelkring 20-10-2021

- ▶ De Romeinenbrief
  - ▶ 2e samenkomst
  - ▶ Romeinen 1: 18 - 32 Gods toorn
  - ▶ Allen hartelijk welkom!

- ▶ Hoe goddelijk en schoon  
Luidt deze hemeltoon!  
Daar is geen spraak, of oord,  
Daar is geen volk bekend,  
Dat, zelfs tot 's werelds end,  
Der heem'len stem niet hoort.  
Hun evenredigheid  
Heeft zich zo wijd verspreid,  
Hun rede klinkt zo krachtig,  
Dat z' al, wat d' aard' bewoont,  
Het merk eens Scheppers toont,  
Zo gunstrijk als almachtig.

# Zingen Psalm 19 vers 2

# Romeinen 1:18 - 25

## *De toorn van God over de heidenen (1)*

18 Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen, die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken,

19 omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. God Zelf heeft het hun immers geopenbaard. 20

20 Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn.

21 Want zij hebben, hoewel zij God kennen, Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar zij zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. 22 Terwijl zij zich uitgaven voor wijzen, zijn zij dwaas geworden,

23 en hebben zij de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens.

24 Daarom ook heeft God hen in de begeerten van hun hart overgegeven aan de onreinheid om hun lichamen onder elkaar te onteren.

25 Zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen, en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, Die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen.

# Romeinen 1:26 - 32

## *De toorn van God over de heidenen (2)*

26. Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke hartstochten, want ook hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke.
27. En evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkaar ontbrand: mannen doen schandelijke dingen met mannen en ontvangen het gepaste loon voor hun dwaling in zichzelf.
28. En omdat het hun niet goeddacht God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan verwerpelijk denken, om dingen te doen die niet passen.
29. Ze zijn vervuld van allerlei ongerechtigheid, hoererij, boosaardigheid, hebzucht, slechtheid. Ze zijn vol afgunst, moord, ruzie, bedrog, kwaadaardigheid.
30. Kwaadsprekers zijn het, lasteraars, haters van God, smaders, hoogmoedigen, grootsprekers, bedenkers van slechte dingen, ongehoorzaam aan hun ouders
31. onverstandigen, trouwelozen, *mensen* zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, onbarmhartig.
32. Zij kennen het recht van God, *namelijk* dat zij die zulke dingen doen de dood verdienen, en *toch* doen zij niet alleen zelf deze dingen, maar stemmen ook van harte in met hen die ze doen.



# Kerntekst

## Romeinen 1: 18

- ▶ Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen, die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken.

# Intro

De vraag van Mozes ('Wie kent de kracht van Uw toorn...?') in Psalm 90 is een retorische vraag.

Geen mens weet op die vraag het antwoord.

Alleen de Zoon van God weet wat de toorn van God inhoudt.

Het vervolg van Romeinen 1 gaat over onze zonde en Gods oordeel daarover.

Juist dan moeten we bedenken dat het daarbij ook gaat over Christus die deze toorn gedragen heeft.



# Intermezzo (1)

Romeinen 1: 18 - 3: 20 vormt een intermezzo.

In 1: 17 noemt Paulus de kern van de brief: de rechtvaardigheid van God wordt in het Evangelie geopenbaard.

In het tussenstuk stelt Paulus dat God Zijn toorn uitstort over Joden en heidenen.

## Intermezzo (2)

De wet openbaart Gods toorn. De geschreven wet van God is identiek aan de wet in de harten van mensen.

De wet snoert iedereen de mond en maakt elk mens doemwaardig voor God.

Er is echter sprake van een goddelijk 'maar nu' (3:21) waarna Paulus de lijn van 1:17 weer oppakt.

## Intermezzo (3)

De wet openbaart Gods gerechtigheid in de vorm van Gods toorn over de zonde.

Het evangelie openbaart Gods gerechtigheid in de vorm van Gods ontferming in Christus.

Er zijn dus twee manieren waarop God Zijn gerechtigheid openbaart.

## Intermezzo (4)

In het evangelie openbaart God Zijn gerechtigheid in Christus.

In de wet openbaart God Zijn gerechtigheid door mensen te laten zien wie zij zijn. Dat geldt heidenen en Joden.

Door de donkere kant van Gods gerechtigheid in de wet te tonen, springt de lichte kant van Gods gerechtigheid in het evangelie des te duidelijker in het oog.



Onderdrukt  
Godsbeseef



# God is rechter

- ▶ God is rechter en Zijn oordeel is volstrekt eerlijk.
- ▶ Geldt dat ook mensen die de wet van God niet kennen?
- ▶ Paulus laat er geen twijfel over bestaan dat ook de heidenen door God geoordeeld worden.
- ▶ Zij hebben een geweten en doen tegen beter weten in wat verkeerd is.
- ▶ Zij onderdrukken de waarheid door bewust voor de zonde te kiezen.
- ▶ Op de bodem van het mensenhart sluimert de waarheid, maar zij houden die in slaap omdat zij de gevolgen ervan niet onder ogen willen zien.



# Iets

- ▶ Zelfs de seculiere westerse mens beseft dat er meer moet zijn dan wat zichtbaar en meetbaar is.
- ▶ Maar ze hebben er geen zin in om zich ervoor in te spannen en uit te zoeken wat dat 'iets' is.
- ▶ Daar komt bij dat de meeste mensen een positieve indruk van zichzelf hebben en ervan uitgaan dat God hen wel in de hemel zal brengen (als beide bestaan).

# Boek van de schepping

- ▶ God heeft zich in de schepping zo geopenbaard dat alle mensen iets van Hem kunnen kennen.
- ▶ Iets van God kennen is niet hetzelfde als te weten wie God is en wat Hij wil.
- ▶ In ieder geval hebben de heidenen iets niet gedaan: terwijl zij God vanuit de natuur een beetje kunnen kennen, hebben ze God niet als God verheerlijkt.
- ▶ Niemand krijgt dus straf omdat hij niets gedaan heeft.
- ▶ Ze hadden juist wel iets moeten doen: God verheerlijken.





# Drie keer vervangen

- ▶ Voor moderne mensen als wij zijn voelt het toch wat ongemakkelijk dat mensen die geen Bijbel hebben toch door God geoordeeld worden.
- ▶ Dat moet maar zo blijven: God is God en wij zijn maar mensen.
- ▶ Intussen dienen we te beseffen dat het een groot voorrecht is om met de Bijbel op te groeien.
- ▶ Dat maakt ons verantwoordelijk naar mensen die deze kennis niet bezitten en dat houdt een opdracht in.



# Drie keer vervangen (2)

- ▶ De heidenen verdienen niet alleen het oordeel doordat zij nalatig zijn geweest.
- ▶ Ze hebben 3 zaken vervangen.
- ▶ Als gevolg daarvan heeft God hen 3 keer overgeleverd aan iets waarvoor ieder weldenkend mens zich schaamt:
  - ▶ Afgoderij
  - ▶ Leugen
  - ▶ Ontucht





# Afgoden

- ▶ Afgoderij is God verlagen tot iets materieels.
- ▶ Het is iets van Gods schepping vereren alsof het God zelf is.
- ▶ Daarmee halen we God geweldig naar beneden.
- ▶ Gevolg is dat God de mensen die Hem vernederen, verlaagt door hen over te geven om elkaar te vernederen en te ontteren.

# Leugen

- ▶ Mensen hebben de waarheid van God vervangen door leugen.
- ▶ Ze geloven niet dat God alles geschapen heeft, maar geloven dat alles vanzelf is ontstaan of door evolutie is geworden wat het is.
- ▶ Mensen geloven de leugen en wantrouwen de waarheid en kennen geen verschil meer tussen werkelijkheid en nepnieuws.
- ▶ List en bedrog is iets waar ieder mens een hekel aan heeft.
- ▶ Toch zijn we zelf ook onbetrouwbaar en oneerlijk.
- ▶ God geeft de leugenachtige mens over aan schandelijke hartstochten.
- ▶ Dat zijn allerlei zaken waar je je voor schaamt als ze aan het licht komen.
- ▶ Als mensen onbeschaamd liegen en bedriegen staan ze zelf ook een keer te kijk.
- ▶ Zo is opnieuw de lijn getrokken tussen zonde en straf van God.



# Seksualiteit

- ▶ Dat God de mensen aan hun schandelijke hartstochten overgeeft, komt vooral tot uiting op het gebied van de seksualiteit.
- ▶ Dat is het derde terrein waarop zondige mensen iets vervangen.
- ▶ De natuurlijke omgang (waarmee de seksuele omgang van man en vrouw in een wettig huwelijk wordt bedoeld) wordt vervangen door een vrije seksuele moraal waarin iedereen het met iedereen doet (1:26).





# Scala van zonden

- ▶ Paulus noemt als ontsparing van de scheppingsmoraal wat betreft seksualiteit homoseksuele uitpattingen.
- ▶ In de loop van de tijd is dit aspect van Romeinen 1 nogal eens uitvergroot.
- ▶ Het gevaar is niet denkbeeldig dat we onszelf dan uit het oog verliezen.
- ▶ Paulus heeft juist benadrukt dat ieder mens (Jood en heiden) schuldig staat tegenover God.
- ▶ Hebben wij ook niet onze afgoden (zie HC, Z. 34)?
- ▶ En hoe vaak redden we ons er niet uit d.m.v. een leugen?



# Waarheid en leugen

- ▶ En in hoeverre zijn wij ons bewust dat we waarheid en leugen vermengen?
- ▶ Met als gevolg dat we goed noemen wat God kwaad noemt en omgekeerd.
- ▶ Met name de media spelen een belangrijke rol in dit proces van 'omdenken'.
- ▶ Denk aan de reclame voor 'second love' (overspel).
- ▶ Denk aan de voortschrijdende strijd om euthanasie, aan het feit dat abortus een mensenrecht genoemd wordt.
- ▶ De orde van de Bijbel wordt omgekeerd en het nieuwe moet als normaal worden gezien.

# Gewenning

- ▶ Paulus noemt een hele reeks voorbeelden van pervers denken en handelen: niet alleen seksuele zonden, maar ook boosaardigheid, hebzucht, afgunst, ruzie, hoogmoed, ongehoorzaamheid, ontrouw en onbarmhartigheid.
- ▶ Alles went! Toch weten mensen die de wet van God niet hebben, diep in hun hart dat ze kwaad doen.
- ▶ Niettemin stemmen ze ermee in als anderen het doen.

**Gewenning is de  
grootste bedreiging voor  
een juiste waarneming.**

**OM  
DENKEN**





# Verdorven wereld

- ▶ In het tweede deel van Romeinen 1 tekent Paulus een verwarde, vooral een verdorven wereld.
- ▶ Alle mensen staan schuldig: Joden die de wet hebben én heidenen die de wet niet hebben.
- ▶ En niemand van al die mensen zoekt God.
- ▶ Paulus tekent dáárom de wereld zo zwart om des te duidelijker te laten uitkomen dat God juist deze wereld zo lief heeft gehad dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft.
- ▶ En dat God deze zo zeer verdorven mensen zoekt.
- ▶ Dat heet genade!

# Gespreksvragen

Herken je dat veel mensen wel geloven dat er iets is en er zich toch niet druk over maken? Hoe ga je met deze onverschilligheid om?

Dit hoofdstuk maakt duidelijk dat alle volken iets van God weten en dat zij juist daarom niet te verontschuldigen zijn. Wat zou je kunnen zeggen tegen iemand die dat oneerlijk vindt?

Dit bijbelgedeelte is voor de zending altijd belangrijk geweest. Waarom zou dat zo zijn? Ken je andere bijbelgedeelten die voor de zending belangrijk zijn?

Volgens de Nederlandse Geloofsbelijdenis (art. 2) is de natuur een prachtig boek, waarin de schepselen de letters zijn. Hoe lees je zelf het boek van de natuur? Hoe zie je daarin iets van God? Kun je het boek van de natuur lezen zonder de Bijbel te lezen?

Het gedeelte waarin Paulus schrijft over homoseksualiteit is niet alleen lastig omdat wij in een cultuur leven waarin homoseksualiteit geaccepteerd is, maar ook omdat we allemaal wel mensen kennen die anders geaard zijn, soms van dichtbij. Hoe kunnen we in de gemeente van Christus zo pastoraal en eerlijk mogelijk met deze broeders en zusters omgaan?



De losse  
eindjes  
afhechten

# Volgende keer

- ▶ D.v. 17 November
- ▶ Hoofdstuk 3 - Gods oordeel (graag al vast lezen)



- ▶ Wie kent Uw toorn, wie zijn geduchte krachten?  
Wie vreest dien recht geduchtste Macht der machten?  
Leer ons den tijd des levens kost'lijk achten,  
Opdat ons hart de wijsheid moog' betrachten.  
Keer weder, HEER, Uw gunst koom' ons te stâ;  
Hoe lang ontzegt G' uw knechten Uw genâ?

## Zingen Psalm 90 vers 7

**Einde van  
deze  
presentatie**

