

# Bezinningsavond stille week

## *Jezus en de discipelen*



(Christus en de discipelen in de Hof van Gethsemane, Rembrandt van Rijn)

donderdag 1 april

**'Jezus sterft; Zijn discipelen staan op afstand'2021**

Aanvang: 19:15

Voorganger: Ds. G. Kater

Organist: Arjan van Dalen

Schriftlezingen door: A. Louwerse

Gedicht door: Melissa van Belzen

## Welkom

### Zingen: gezang 177 vers 1,4,5 (Liedboek voor de kerken)

Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten,  
in deze zee verzinken mijn gedachten:  
o Liefde, die, om zondaars te bevrijden,  
zo zwaar woudt lijden!

Dit slaat mijn trots, al mijn verdienste neder,  
't verlaagt mij diep, maar o, 't verhoogt mij weder!  
't Meldt mij mijn heil, die van Gods tegenstander  
in vriend verander.

Mijn Heiland, laat uw Geest mij telkens leren,  
hoe 'k in geloof uw kruisdood moet vereren,  
om in mijn hart de liefdevlam t' ontsteken  
en aan te kweken.

## Gebed

### Schriftlezing Psalm 38:1-13

1 Een psalm van David, om te doen gedenken.

2 O HEERE, straf mij niet in Uw groten toorn, en kastijd mij niet in Uw grimmigheid.

3 Want Uw pijlen zijn in mij gedaald, en Uw hand is op mij nedergedaald.

4 Er is niets geheels in mijn vlees vanwege Uw gramschap, er is geen vrede in mijn beenderen vanwege mijn zonde.

5 Want mijn ongerechtigheden gaan over mijn hoofd; als een zware last zijn zij mij te zwaar geworden.

6 Mijn etterbuilen stinken, zij zijn vervuild, vanwege mijn dwaasheid.

7 Ik ben krom geworden, ik ben uitermate zeer nedergebogen; ik ga den gansen dag in het zwart.

8 *Want mijn darmen zijn vol van verachtelijke plaag, en er is niets geheels in mijn vlees.*

9 *Ik ben verzwakt en uitermate zeer verbrijzeld; ik brul van het geruis mijns harten.*

10 *Heere, voor U is al mijn begeerte, en mijn zuchten is voor U niet verborgen.*

11 *Mijn hart keert om en om, mijn kracht heeft mij verlaten; en het licht mijner ogen, ook zij zelve zijn niet bij mij.*

12 *Mijn liefhebbers en mijn vrienden staan van tegenover mijn plaag, en mijn nabestaanden staan van verre.*

13 *En die mijn ziel zoeken, leggen mij strikken, en die mijn kwaad zoeken, spreken verdervingen; en zij overdenken den gansen dag listen.*

### **Zingen: Psalm 38:8,11**

Uitgeteerd door al mijn klachten  
Zijn mijn krachten,  
Zeer verbrijzeld en vergaan;  
’k Brul van bitt’re zielensmarte,  
Want mijn harte  
Is verzwakt, door al Uw slaan.

Die voorheen mij teer beminden,  
En mijn vrinden,  
Wijken, angstig voor mijn plaag.  
Nabestaanden gaan terzijden,  
Wegens ’t lijden,  
En d’ ellenden, die ik draag.

### **Schriftlezing Lukas 23:44-56**

44 *En het was omtrent de zesde ure, en er werd duisternis over de gehele aarde, tot de negende ure toe.*

45 *En de zon werd verduisterd, en het voorhangsel des tempels scheurde middendoor.*

46 *En Jezus roepende met grote stem, zeide: Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest. En als Hij dat gezegd had, gaf*

*Hij den geest.*

*47 Als nu de hoofdman over honderd zag wat er geschied was, verheerlijkte hij God en zeide: Waarlijk, deze Mens was rechtvaardig.*

*48 En al de scharen die daar samengekomen waren om dit te aanschouwen, ziende de dingen die geschied waren, keerden weder, slaande op hun borsten.*

*49 En al Zijn bekenden stonden van verre, ook de vrouwen die Hem tezamen gevolgd waren van Galiléa, en zagen dit aan.*

*50 En zie, een man, met name Jozef, zijnde een raadsheer, een goed en rechtvaardig man*

*51 (Deze had niet medebewilligd in hun raad en handel ), van Arimathéa, een stad der Joden, en die ook zelf het Koninkrijk Gods verwachtte;*

*52 Deze ging tot Pilatus en begeerde het lichaam van Jezus.*

*53 En als hij hetzelfde afgenomen had, wond hij dat in een fijn lijnwaad , en legde het in een graf, in een rots gehouwen, waarin nog nooit iemand gelegd was.*

*54 En het was de dag der voorbereiding, en de sabbat kwam aan.*

*55 En ook de vrouwen die met Hem gekomen waren uit Galiléa, volgden na en aanschouwden het graf, en hoe Zijn lichaam gelegd werd.*

*56 En wedergekeerd zijnde, bereidden zij specerijen en zalven; en op den sabbat rustten zij naar het gebod.*

## **Meditatie over Luk. 23:49a**

*‘En al Zijn bekenden stonden van verre’*

### **Stilte**

### **Orgelbespeling**

**Zingen: gezang 283:1,2,3,4, (zangbundel Johannes de Heer)**

Vaste rots van mijn behoud,  
als de zonde mij benauwt,  
laat mij steunen op uw trouw,  
laat mij rusten in uw schouw,  
waar het bloed door u gestort,  
mij de bron des levens wordt.

Jezus, niet mijn eigen kracht,  
niet het werk door mij volbracht,  
niet het offer dat ik breng,  
niet de tranen die ik pleng,  
schoon ik ganse nachten ween,  
kunnen redden, Gij alleen.

Zie, ik breng voor mijn behoud  
U geen wierook, mirre of goud;  
moede kom ik, arm en naakt,  
tot de God, die zalig maakt,  
die de arme kleedt en voedt,  
die de zondaar leven doet.

Eenmaal als de stonde slaat,  
dat dit lichaam sterven gaat,  
als mijn ziel uit de aardse woon  
opklimt tot des rechters troon, —  
Rots der eeuwen, in uw schoot  
berg mijn ziele voor de dood.

## **Gedicht 'Golgotha's kruis' (Frans Luijk)**

### **Gebed**

### **Zingen: Psalm 118: 7,10**

De HEER' is mij tot hulp en sterkte;  
Hij is mijn lied, mijn psalmgezing;

Hij was het Die mijn heil bewerkte,  
Dies loof ik Hem mijn leven lang.  
Men hoort der vromen tent weergalmen  
Van hulp en heil, ons aangebracht;  
Daar zingt men blij, met dankb're psalmen:  
Gods rechterhand doet grote kracht.

Dit is, dit is de poort des HEEREN;  
Daar zal 't rechtvaardig volk door treên,  
Om hunnen God ootmoedig t' eren,  
Voor 't smaken Zijner zaligheên.  
Ik zal Uw Naam en goedheid prijzen;  
Gij hebt gehoord; Gij zijt mijn geest,  
Door Uw ontelb're gunstbewijzen,  
Tot hulp, en heil, en vreugd geweest.

## **Zegenbede**