



Openbaring

Brief aan de kerk

Huishoudelijke mededelingen

- ❑ Graag de lijst invullen, voor zover nog niet gedaan (naam, adres, telefoonnummer, mailadres).
- ❑ We hebben 3 corveeërs nodig. Wie meldt zich?
- ❑ Heeft iedereen de presentatie op de website van onze gemeente kunnen vinden?



Wet

Bijbelkring 25-04-2018

Openbaring - Brief aan de kerk

- 16^e samenkomst over 'Satan overwonnen'.
- Openbaring 20
- Allen hartelijk welkom!



Zingen Psalm 97 vers 7

*Gans Sion was verheugd,
En juicht', o HEER, van vreugd,
Met Juda's docht'renscharen,
Wanneer 't de blijde maren
Uws oordeels had gehoord;
Want Gij heerst ongestoord,
En toont Uw macht alom,
Ver boven 't godendom,
't Welk siddert voor Uw woord.*

Bijbelgedeelte voor vanavond



► Openbaring 20

Terugblik

- ▶ Na de ondergang van Babylon wordt in de hemel een machtig Hallelujah vernomen: God heeft Zijn macht en heerlijkheid getoond in de overwinning over Zijn vijanden.
- ▶ Daarbij wordt de rechtvaardigheid van Gods oordelen bezongen: ze zijn volstrekt in overeenstemming met wat Babylon de heiligen heeft aangedaan.
- ▶ Ook maakt de ondergang van Babel het koningschap van God zichtbaar en brengt de bruiloft van het Lam dicht(er)bij.
- ▶ In haar verschijning is de bruid van het Lam het volstrekt tegenovergestelde van de hoer (Babylon).
- ▶ Wie genodigd is tot de bruiloft van het Lam is zalig!
- ▶ De tolkengel weigert de aanbidding door Johannes; alleen God verdient onze verering.
- ▶ Vervolgens ziet Johannes een ruiter (= Christus) op een wit paard (= overwinning). Dit is uitwerking van het beeld dat al eerder werd getekend in Hoofdstuk 16: Armageddon.



- ▶ Hij wordt vergezeld van hemelse heerlegers, waarvan de kleding rood is als bloed.
- ▶ De ruiter wordt vooral gekenmerkt door Zijn zwaard: het Woord van God waarmee Christus oordeelt.
- ▶ In het beeld van aas-etende roofvogels wordt de definitieve ondergang van de vijanden getekend.
- ▶ De valse profeet en het beest worden geworpen in de poel die van vuur en sulfer brandt: sinds de ondergang van Sodom en Gomorra tekenen van Gods onbegrensde toorn.
- ▶ De overige vijanden worden gedood door het Woord. Dat Woord is allereerst (her)scheppend. Maar wanneer het genegeerd is, zal het ons doden.



Duizendjarig (vrede)rijk?

- ❑ In Openbaring 20 is (voor het eerst in heel de Bijbel) sprake van een zogenaamd duizendjarig rijk.
- ❑ Echter van 'rijk' is in dit hoofdstuk geen sprake, alleen van 1000 jaar.
- ❑ In heel de christenheid is daarover verschillend gedacht. De aanhangers van deze gedachte gaan ook nog eens in verschillende richtingen uiteen:
 - ❑ Post-millennialisten (millennium = 1000 jaar) veronderstellen een duizendjarig rijk *voorafgaand* aan de wederkomst van Christus.
 - ❑ Pre-millennialisten veronderstellen dat Christus *eerst* wederkomt en dat daarna het duizendjarig vrederijk zal aanbreken.
 - ❑ De a-millennialisten geloven dat de periode van duizend jaar *al is aangebroken* met de hemelvaart van Christus en de uitstorting van de H. Geest
- ❑ Wij maken nu geen keuze, maar volgen eerst de tekst en trekken daarna onze conclusies.





Engel met sleutel en ketting (vers 1)

- ▶ Johannes ziet een engel uit de hemel afdalen met de sleutel van de afgrond.
- ▶ Veelzeggend is dat ditzelfde woord in het NT gebruikt wordt voor de sleutels van het hemelrijk (Matth. 16:19) en voor de sleutel die Christus van de onderwereld heeft (Openb. 1:18).
- ▶ De afgrond is de plaats van herkomst van de duivelen en dient als hun gevangenis tot de oordeelsdag.
- ▶ Ook heeft de engel een zware keten in zijn hand. Voor het binden van satan is een zware keten nodig; immers het legioen boze geesten in de man van Gadara was met gewone kettingen niet te binden.



Satan gebonden(vers 2)

- ▶ De engel bindt satan (de naam 'oude slang' herinnert aan het paradijs).
- ▶ 'Draak' is satan vooral in hoofdstuk 12 genoemd: in de strijd om het kind en de vrouw.
- ▶ Een engel overmeestert de duivel, wiens namen zijn ware aard openbaren.
- ▶ Deze binding is er een bewijs van dat Christus de draak aan kan; dat is een geweldige troost voor de kerk.
- ▶ De binding van satan is voor 1000 jaar.
- ▶ Hoe moeten we die 1000 jaar opvatten: letterlijk of symbolisch (zoals zoveel getallen in Openbaring symbolische betekenis hebben)? In 't laatste geval is $1000 = 10 \times 10 \times 10$ of: 10 tot de 3e macht: aanduiding van een uitermate lange tijd en ook van volkomenheid.



De draak gebonden en in de afgrond opgesloten (vers 3)

- ▶ De engel werpt de draak / satan gebonden en wel in de afgrond; hij sluit en verzegelt deze boven hem.
- ▶ Wat satan met Christus' graf had laten doen (verzegelen), overkomt hemzelf.
- ▶ De opsluiting voorkomt dat satan de volken verleidt.
- ▶ Dat betekent niet dat de zonde van de aarde is weggedaan.
- ▶ Het betekent wel dat satan niet vóór de tijd de volken kan verzamelen om de gelovigen uit te roeien; de kerk krijgt een adempauze. Er zijn wel veel aanvallen op de kerk, maar ze kan niet geheel en al worden uitgeroeid.
- ▶ Als de 1000 jaar voorbij zijn, moet satan nog korte tijd losgelaten worden.
- ▶ Dat het *móet* gebeuren, betekent dat dit ook in Gods plan past.
- ▶ We gaan hier nog niet in op de precieze betekenis van dit gedeelte.



Zielen van martelaren leven en regeren met Christus (vers 4)

- ▶ Johannes ziet tronen, maar vanuit de tekst wordt niet duidelijk wie erop plaats mogen nemen.
- ▶ Zijn het de zielen van de martelaren, van wie verderop in het vers sprake is?
- ▶ In ieder geval is wel duidelijk dat met tronen 'rechterstoelen' worden bedoeld. Immers, aan degenen die op deze tronen mogen plaatsnemen, wordt het oordeel gegeven.

Zielen van martelaren leven en regeren met Christus (vers 4)

- ▶ Dit heersen / oordelen met Christus geldt in eerste instantie bloedgetuigen van Christus.
- ▶ Zij hebben hun getuigenis met de dood moeten bekopen: een getuigenis dat hieruit bestond dat ze het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden en zijn merkteken hadden geweigerd.
- ▶ Dat gezegd wordt: 'zij leefden...', betekent niet dat zij al lichamelijk zijn opgestaan; het onderstreept slechts dat er voor gelovigen bij het sterven geen einde komt aan het leven. Wie in Christus gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven.





Niet levend (vers 5)

- ▶ De overige doden worden niet levend, in tegenstelling tot de martelaren.
- ▶ Daarmee worden diegenen bedoeld die geen deel hebben aan het leven met Christus: de ongelovigen.
- ▶ Dat wil niet zeggen dat zij definitief dood zijn; het betekent wel dat het bestaan dat zij erop na houden de naam 'leven' niet verdient omdat het volstrekt tegenovergesteld is aan het leven met Christus: buitenste duisternis tegenover hemelse vreugd; eeuwige dood tegenover eeuwig leven.
- ▶ Wat hun lot is, wordt duidelijk als de 1000 jaar geëindigd zijn. Dan worden zij met ziel en lichaam geworpen in de poel van vuur (vers 11 - 15).
- ▶ In ieder geval blijft hun situatie onveranderd gedurende de 1000 jaar: zo de boom valt, blijft hij liggen.



Zaligspreking (vers 6)

- ▶ Vers 5/6 spreken van de *eerste opstanding*. Deze uitdrukking komt alleen hier voor en wordt speciaal gezegd van de martelaren. Ook al geldt dit voor alle gelovigen.
- ▶ In tijden dat de kerk vervolgd en christenen (vaak wreed) gemarteld worden (zoals ook in de tijd van Johannes) was en is het een grote troost dat martelaren bij hun wrede marteldood niet doodgaan, maar bevorderd worden tot een nieuwe manier van leven met Christus in de hemel.
- ▶ Voor wie in dit leven door de opstanding van Christus is opgewekt tot nieuw leven (= wedergeboren) geldt dat de tweede dood over geen macht heeft. Wie in Christus gelooft, heeft immers eeuwig leven.
- ▶ Zij zullen in hun nieuwe bestaanswijze God en Christus als priesters dienen in het hemelse heiligdom.
- ▶ Dit priesterschap wijst op volkomen toewijding en volmaakte geschiktheid tot de dienst van God in het hemelse heiligdom.
- ▶ Bij de wederkomst zal zich dit voortzetten op de nieuwe aarde.

Openbaring 20:7

“En wanneer o
duizend jar
voleindigd zijn, zal
satan uit z
gevangenis wor
losgela

Satan tijdelijk losgelaten (vs. 7,8)

- ▶ Satan *ontsnapt* niet uit zijn gevangenis, maar *wordt* (tijdelijk) losgelaten.
- ▶ Zelfs dát valt onder de regering van Christus, die onder alle omstandigheden het toneel beheerst.
- ▶ Deze ‘bevrijding’ houdt in dat satans dagen geteld zijn.
- ▶ In die relatief korte tijd krijgt satan het voor elkaar om de volken (van de vier hoeken van) de aarde te mobiliseren tegen God, Christus en de kerk.
- ▶ Sinds zijn aanval op de vrouw (= kerk; Openb. 12) was hem dat niet gelukt. Nu geeft God hem die ruimte.
- ▶ De herinnering aan Israëls vijanden (Ezech. 38, 39) geeft iets aan van de bedoeling van deze enorme troepenmobilisatie (als het zand van de zee): de definitieve ondergang van de kerk van Christus.



Vuur uit de hemel (vers 9)

- ▶ De enorme troepenmacht komt van de breedte van de aarde: de flanken bewegen naar elkaar toe; er is sprake van een gesloten frontlinie.
- ▶ De flanken maken een tangbeweging: ze omsingelen de 'legerplaats' van de heiligen (herinnering aan de woestijnreis; zie Openb. 12: de vrouw vlucht naar de woestijn); ook aangeduid als 'geliefde stad': Jeruzalem, door God als woonplaats onder Zijn volk verkozen. De twee aspecten van de kerk worden hierdoor uitgebeeld: door de woestijn op weg naar het beloofde land; tevens levend in Gods gemeenschap.
- ▶ De heiligen zitten dus als ratten in de val! Satan verkneutert zich al over zijn overwinning.
- ▶ Er daalt echter vuur uit de hemel dat de vijand totaal verslindt: er blijft niets van over (2 Kon. 1:10,12).

Satan voorgoed overwonnen (vs. 10)

- ▶ Het beest en de valse profeet (fanatieke handlangers van de draak) waren al in het helse vuur geworpen (Openb. 19). Nu is het de beurt van satan / de draak zelf.
- ▶ De moederbelofte wordt voorgoed vervuld: de kop van de slang wordt vermorzeld.
- ▶ Nadat Christus Zijn overwinning thuisgebracht had (= hemelvaart) werd satan voorgoed uit de hemel geworpen. Nu wordt satan ook definitief van de aarde verbannen.
- ▶ Satan en al zijn handlangers zullen pijn lijden, gefolterd worden, dag en nacht (= zonder ophouden) in alle eeuwigheid.
- ▶ Hoe erg dat is, valt met geen pen te beschrijven!





Duizendjarig (vrede)rijk? (1)

- ❑ Zoals beloofd aan het begin van deze presentatie zouden we eerst de Bijbelse gegevens op ons laten inwerken vóór we onze conclusie trokken m.b.t. het wel/ niet te verwachten duizendjarig vrede-rijk.
- ❑ Om te beginnen: Christus belijdt voor Pilatus dat Zijn koninkrijk niet van *deze wereld* is. Geen aardse macht begeren wij ...
- ❑ Alles wat we tot nu toe hoorden, geldt de geestelijke wereld.
- ❑ Er wordt niet gesproken van een vrede-rijk van 1000 jaar, alleen over 1000 jaar.
- ❑ Openbaring 20 is de enige plaats in de hele Bijbel waar op deze manier over 1000 jaar gesproken wordt: dat moet ons voorzichtig maken bij het trekken van onze conclusies.





Duizendjarig (vrede)rijk? (2)

- ❑ Wel wordt duidelijk dat satan gedurende een bepaalde periode gebonden is.
- ❑ Duizend jaar moet dus niet letterlijk worden opgevat, maar worden gezien als een periode die bij God bekend en door Hem bepaald is.
- ❑ Satan is er aldoor op uit om de kerk te vernietigen en in de gelovigen God/Christus te raken, maar hij krijgt van God de ruimte niet.
- ❑ Men kan tegenwerpen dat er weinig van is te merken dat satan gebonden is: hij gaat geweldig te keer: oorlogen, vervolgingen etc.
- ❑ Anderzijds weten wij niet hoe het eruit zou zien als satan wel vrij spel heeft: dan moet de aarde bijna een hel zijn. En dat is ze bij lange na niet.
- ❑ Als satan wel de ruimte krijgt om zijn woede op de kerk te bekoelen, zijn z'n uren geteld en komt zijn definitieve vernietiging er aan.





Witte troon (vers 11)

- ▶ 'Groot en wit' staat voor indrukwekkend en schitterend.
- ▶ De uitdrukking 'Degene die daarop zat ...' verwijst naar God de Vader (Dan. 7).
- ▶ Aan het begin (4:2) zit God op Zijn troon; op het einde nog: het woeden van satan raakt God niet.
- ▶ Opvallend is de soberheid waarmee Johannes dit visioen beschijft.
- ▶ Het verdwijnen van de hemel (= uitspansel) en de aarde (doortrokken van zonde) zijn voorbode van de nieuwe schepping.
- ▶ Het oude wordt niet meer gevonden, want God maakt alle dingen nieuw.
- ▶ We onthouden dat er sprake is van herschepping, niet van een nieuwe schepping.



Het oordeel (vs. 12)

- ▶ Met 'boeken' worden mensenlevens bedoeld. God gaat samen met ons het boek van ons leven lezen.
- ▶ Op grond van wat ons levensboek vermeldt, worden we geoordeeld: aan de vruchten kent men de boom.
- ▶ Het oordeel is aan God (passieve omschrijving: '... de boeken werden geopend, de doden werden geoordeeld...').
- ▶ Anders gezegd: het oordeel geschiedt overeenkomstig de werken (Matth. 25: 34-46).
- ▶ Behalve de levensboeken van mensen, wordt er nog een ander boek geopend: dat des levens is.
- ▶ Dat betreft hen die opgeschreven zijn tot het eeuwige leven.
- ▶ Zij worden niet geoordeeld (Joh. 3:18). Hun zaak komt aan de dag als van gerechtvaardigden en zij hebben vrijmoedigheid in de dag des oordeels (1 Joh. 4:17).
- ▶ God zal voor hen alle dingen recht zetten (NGB, art. 36 - hun zaak die door vele overheden als ketters is veroordeeld, zal blijken de zaak van de Zoon van God te zijn).



De zee ... (vs. 13)

- ▶ Alle doden zullen geoordeeld worden. Uiteraard geldt dit ook de nog levende mensen die niet in Christus zijn.
- ▶ Dat de zee apart wordt genoemd, geeft de voltalligheid van de gestorvenen aan. Hoeveel mensen ook verzwolgen zijn door het zeewater en voorgoed zijn vermist, niet één van hen zal worden gemist op de oordeelsdag.
- ▶ Kortom: het dodenrijk (betekenis van 'dood en hel' -> dubbelzegging) moet al zijn schatten prijs geven.
- ▶ Een ieder wordt geoordeeld: het oordeel is persoonlijk én publiek.
- ▶ Het oordeel geschiedt op grond van onze werken: nadere uitwerking van 'de boeken'.



De tweede dood (vs. 14)

- ▶ Na het beest (= antichrist), de valse profeet en de draak verdwijnen ook de dood en het dodenrijk in de vuurzee.
- ▶ De dood wordt als 'de laatste vijand' vernietigd (1 Kor. 15:26).
- ▶ Beide (dood en dodenrijk) zijn als gevolg van de zonde in de wereld gekomen. Alles wat echter gevolg is van de zonde(val) verwijnt voor eeuwig in de vuurzee.
- ▶ Dit wordt de tweede dood genoemd waaruit geen opstanding en verlossing ooit plaatsvindt.

Boek des levens (vers 15)



- ▶ Het oordeel over de goddelozen is niet een kwestie van: gedeelde smart is halve smart...
- ▶ Nee, het geldt ieder persoonlijk: als *iemand* niet geschreven is in het boek des levens ...
- ▶ De levensboeken zijn gelezen. Dat oordeel kan zelf in het gunstigste geval alleen maar vernietigend zijn. Onze beste werken ...
- ▶ Wat tenslotte de doorslag geeft, is of onze naam is geschreven in het boek des levens.
- ▶ Dit boek wordt eenmaal (Openb. 13:8) in één adem genoemd met het Lam.
- ▶ De beslissende vraag is wie Christus voor ons is en welke waarde Hij voor ons vertegenwoordigd.
- ▶ Want: Christus is de spiegel van de uitverkiezing.

Gespreksvragen

1. Er was in dit gedeelte sprake van martelaars. Corrie ten Boom zegt daarvan het volgende: ‘ ‘Toen ik een klein meisje was, kwam ik een keer bij mijn vader en ik zei: ‘Papa, ik ben bang dat ik nooit sterk genoeg zal zijn om een martelaar voor Jezus Christus te zijn.’ Wat zou u geantwoord hebben als u Corrie’s vader was geweest? Probeer uw antwoord te betrekken op uzelf.
2. Jehovahgetuigen leggen de tweede dood uit als totale vernietiging. De verdoemden zouden dat wel willen. Waarom? Hebben Jehovahgetuigen gelijk op grond van wat we vanavond bestudeerd hebben? Graag argumenten bij uw antwoord.
3. Diverse keren kwam in deze Bijbelstudie de hel ter sprake. Vindt u dat in de prediking meer/ minder aandacht geschonken moet worden aan de (verschrikkingen van de) hel/ het verloren gaan? Waarom wel/niet?
4. Had u wel eens van een duizendjarig vrederijk gehoord? In welk verband? Zet samen de argumenten op een rij die pleiten vóór/ tégen de gedachte van zo’n duizendjarig rijk.
5. Openbaring is vooral bedoeld als troostboek voor de vervolgte/ lijdende kerk. Wat houdt voor u de troost in van het feit dat duivel, dood en dodenrijk uiteindelijk terechtkomen in de vuurzee?
6. Wat voor gevoelens roept de uitverkiezing bij u op? Wat zegt het u dat het boek des levens in één adem ook het boek des lams (Openb. 13:8) wordt genoemd? En: dat Christus de spiegel van de uitverkiezing is (Calvijn)?



De losse eindjes afhechten

Volgende keer: D.v. seizoen 2018 / 2019



Overige data
Bijbelkring D.v.:

- ▶ Volgend seizoen
(data worden bij
tijds via de
kerkbode bekend
gemaakt)

- ▶ Uit de Bijbel: Openbaring 21

Zingen Psalm 36 vers 3

- ▶ *Bij U, HEER, is de levensbron;
Uw licht doet, klaarder dan de zon,
Ons 't heuglijk licht aanschouwen.
Wees, die U kennen, mild en goed,
En toon d' oprechten van gemoed
Uw recht, waar z' op vertrouwen.
Dat mij nooit trotse voet vertrapp',
Noch boze hand in ballingschap
Ellendig om doe zwerven.
Daar zijn de werkers van het kwaad
Gevallen in een jammerstaat,
Waarin zij hulp'loos sterven.*



Einde van
deze
presentatie