



Openbaring

Brief aan de kerk

Huishoudelijke mededelingen

- ❑ Graag de lijst invullen, voor zover nog niet gedaan (naam, adres, telefoonnummer, mailadres).
- ❑ We hebben 3 corveeërs nodig. Wie meldt zich?
- ❑ Heeft iedereen de presentatie op de website van onze gemeente kunnen vinden?



1e k

Bijbelkring 8-11-2017

Openbaring - Brief aan de kerk

11^e samenkomst o.a. over 'Het Lam op de berg Sion'

Openbaring 14: 1- 20

Allen hartelijk welkom



Zingen Psalm 119 vers 69

*Gij zijt volmaakt, Gij zijt rechtvaardig, HEER;
Uw oordeel rust op d' allerbeste wetten;
Uw loon, Uw straf beantwoordt aan Uw eer.
Gij eist van ons, dat w' op Uw waarheid letten;
Dat wij altoos op hogen prijs Uw leer
En 't heilig recht van Uw getuig'nis zetten.*

Bijbelgedeelte voor vanavond



► Openbaring 14: 1-20

Terugblik

- ▶ Johannes ziet een beest (met 7 koppen en 10 gekroonde horens) uit de zee komen. Het heeft volmacht van de draak ontvangen en wil de plaats van God op aarde innemen.
- ▶ Het beest is dodelijk gewond, maar geneest: een persiflage (= spottende nabootsing) van Jezus' opstanding. Dit beest is in alle opzichten de tegenstander van Jezus en niemand op aarde is er tegen opgewassen.
- ▶ Toch heeft dit beest zijn macht van God gekregen.
- ▶ Wie het beest niet aanbidt en gehoorzaamt, is gedoemd tot martelaarschap.
- ▶ De grote massa loopt achter het beest aan, maar de gelovigen worden opgeroepen te volharden in het horen naar en gehoorzamen van Gods stem.
- ▶ Daarna ziet Johannes een tweede beest uit de aarde opkomen.
- ▶ Met twee horens op zijn kop lijkt dit beest op het Lam.



- ▶ Het 2^e beest oefent de macht van het 1^e beest en zorgt ervoor dat de mensen het 1^e beest aanbidden.
- ▶ Het geeft ieder mens een teken op voorhoofd en hand. Zonder dit teken kun je niet aan het maatschappelijk verkeer deelnemen.
- ▶ Samen met de draak vormen de beide beesten een duivelse drie-eenheid.
- ▶ Daarmee toont satan dat hij God slechts kan napaen, maar dan op tegengestelde manier: niet tot behoud, maar tot ondergang van mens en schepping.
- ▶ Wie hoort naar de stem van de Goede Herder is door de waarheid vrij gemaakt.



- Na de monsters nu een / het Lam.
- De vraag hoe de gelovigen het er afgebracht hebben onder de macht van de beide beesten wordt beantwoord: van de 144.000 verzegelden (7:4) ontbreekt er niet één - het volle getal van Gods verzegelden / uitverkorenen is behouden.
- De verzegeling bestaat uit de naam van Christus en de Vader op hun voorhoofd: goed zichtbaar voor iedereen laten ze zien wie ze toebehoren.
- Zij zijn de tegenhangers van degenen die het teken van het beest dragen.
- Sion is als woonplaats van God ook plaats van ontkoming (Jes. 59:20) en verzamelplaats van de volken (Jes. 2:2-4).
- Volgens Psalm 2 is de berg Sion ook plaats van overwinning over alle vijanden.
- Dit Sion is op geen kaart aan te wijzen: het is in een bezeten wereld de heilige zone waarin het Lam zijn volgelingen beschermt.

Hemelse koorzang



- ▶ De twee beesten zijn verbonden met de aarde; de 144.000 staan in contact met de hemel.
- ▶ Johannes hoort een bovenaards geluid: een hemels koor dat een nieuw lied zingt.
- ▶ Wie zijn de zangers?
 - ▶ Niet de 144.000 - zij moeten het lied leren.
 - ▶ Niet de dieren en de ouderlingen: zij luisteren toe.
 - ▶ Misschien engelen -kennens zij dat nieuwe lied?
 - ▶ Of zijn het de verlostens die al zalig zijn?
- ▶ De 144.000 zijn gekocht van de aarde, d.w.z. uit het machtsbereik van satan (HC Zondag 1).



Eerste kenmerk van de 144.000: maagdelijke reinheid

- ▶ De maagdelijke reinheid staat er symbool voor dat de 144.000 zich zuiver hebben bewaard van de afgodendienst (in de Bijbel is overspel beeld van de afgodendienst).
- ▶ De maagdelijkheid wil uitbeelden dat de 144.000 zich onbesmet hebben bewaard van de wereld.



Tweede kenmerk van de 144.000: volgelingen van het Lam

- ▶ De 144.000 worden ook hierdoor gekenmerkt dat zij het beest niet achterna liepen (zoals de hele wereld deed), maar het Lam volgden.
- ▶ Met het Lam ging het naar de slachtbank: ook voor de 144.000 ging het door lijden tot heerlijkheid.
- ▶ De werkwoordsvorm 'volgen' geeft aan dat zij volhard hebben in het volgen van het Lam, wat er ook tegen in kwam.

Derde kenmerk van de 144.000: gekocht uit de mensen

- ▶ Met de prijs van Christus' bloed zijn de 144.000 gekocht uit de mensen.
- ▶ Ze zijn als eerstelingen (van de oogst) gewijd aan God.
- ▶ Hun uiteindelijke bestemming is: God en het Lam dienen en eren.
- ▶ Als eerstelingen zijn ze tegelijk apart gezet van de onheilige mensheid om in Gods tempel te worden gebracht.





Vierde kenmerk van de 144.000: waarachtig

- ▶ De 144.00 hebben zo trouw Jezus gevolgd dat ze op Hem gaan lijken.
- ▶ Als rechtvaardigen zijn ze zonder bedrog.
- ▶ Het beest uit de aarde is tegelijk een leugenprofeet en bedriegt de mensen, spiegelt hen een onwerkelijke toekomst voor.
- ▶ Wie het beest volgt, laat zich daardoor beïnvloeden.
- ▶ Deze leugengeest heeft echter op de volgelingen van Jezus geen vat.
- ▶ Net als het (volmaakte) Godslam zijn ze onberispelijk in Gods oog.

~*~ Revelation 14:1 ~*~

"Then I looked, and there before me was the Lamb, standing on Mount Zion, and with him 144,000 who had his name and his Father's name written on their foreheads."

Wie zijn de
144.000?
Drie vragen
beantwoord.





Vraag 1: betreft het de strijdende of triomferende kerk?

- Hebben de 144.000 betrekking op de nú op aarde levende kerk of is hier sprake van het toekomstig heil van de gelovigen?
- In de zaligheid is er zeker gemeenschap met Christus, maar ook in het heden is de gemeente in Christus geborgen.
- Dankzij het behoren bij Christus is de gemeente ook op aarde verzekerd van een (zij het aangevochten) plaats op aarde.
- De poorten der hel zullen de gemeente van Christus niet overweldigen (Matth. 16:18).



Vraag 2: vormen de 144.000 een keurtroep, elitekorps óf duiden ze alle getrouwe christenen aan?

- Er is geen enkele reden te veronderstellen dat de 144.000 een elitekorps vertegenwoordigen.
- Verbondenheid met het Lam en het dragen van de naam van de Vader en het Lam op het voorhoofd is kenmerkend voor alle christenen en niet alleen maar voor een keurkorps.
- Dit geldt ook voor de overige genoemde kenmerken: zuiverheid, volgen van het Lam gekocht uit de mensen, waarachtigheid.



Vraag 3: zijn de 144.000 volgelingen van het Lam gelijk aan de 144.000 van Openbaring 7:4?

- In beide gevallen is het totaal van de beschermde gemeente van Christus bedoeld.
- Dus gaat het zowel in H. 7 als in H. 14 om dezelfde mensen.



Eerder aangekondigd

- ❑ Beide delen van H. 14 (vs. 1 - 5 en 6 - 20) zijn al eerder aangekondigd.
- ❑ Vers 1 - 5 moet gelezen worden tegen de achtergrond van de strijd van de duivel tegen Christus en Zijn Gemeente.
- ❑ Die strijd was al beknopt aangeduid in H. 11:7 (de dood van de twee getuigen).
- ❑ Vers 6 - 20 is een bredere uitwerking van wat we al hoorden in H. 11:18 over het toornen van God over de volken als reactie op hun verzet tegen God, Christus en de Gemeente.



Engel met het eeuwig evangelie

- ❑ Deze engel heeft een heilzame boodschap aan alle mensen die op aarde wonen.
- ❑ 'Wonen' betekent hier: vast verbonden met de aarde, zich overgeven aan het aardse leven.
- ❑ De oproep om God te eren is (hoe waarschuwend ook) een goede boodschap, evangelie.
- ❑ Immers: gehoor geven aan deze boodschap houdt redding en behoud in.
- ❑ Wat de eeuwen door in de zendingsofdracht gestalte kreeg, wordt hier in één gebeuren samengevat.
- ❑ 'Eeuwig evangelie' betekent dat de inhoud ervan onveranderlijk geldig en onherroepelijk is.
- ❑ Het woord 'eeuwig' staat in verband met Psalm 96: boodschapt Zijn heil van dag tot dag.
- ❑ Dat de engel hoog vliegt, betekent dat de boodschap een breed bereik heeft.
- ❑ Hetzelfde geldt van de luide stem.
- ❑ Het gaat om de erkenning van Gods koningschap in deze wereld.
- ❑ Het a.s. oordeel geeft aan de oproep klem en ernst.

Val van Babylon

- ▶ Een 2e engel kondigt de val van Babylon aan.
- ▶ Nebukadnesar roemt de grootheid van Babel ('Is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb...').
- ▶ Babylon was op aarde de tegenhanger van Jeruzalem; in Openbaring is het de tegenpool van Sion.
- ▶ Wat van de hemel wordt geproclameerd, kan op aarde niet uitblijven (zie H. 18:1vv).
- ▶ Twee steden of staten (Augustinus: De Civitatie Dei = de stad van God) tekenen zich in de geschiedenis af.
- ▶ Het systeem van het menselijk kwaad dat zich richt tegen het rijk van God, komt onvermijdelijk ten val.
- ▶ Het drinken van wijn is symbool van de roes waarin Babylon de volken heeft gebracht zodat ze zich eraan overgaven om Gods geboden te overtreden.
- ▶ Zoals in een roes van dronkenschap menselijke harstochten aan het licht komen, zo heeft Babylon de volken verleid tot dronkenschap waardoor hun verzet tegen God de vrije teugel kreeg.





Na het systeem de mensen

- ❑ Een derde engel spreekt luidkeels zijn waarschuwingen uit aan het adres van de mensen die het teken van het beest dragen.
- ❑ Na het systeem (= Babel) volgt nu het oordeel over degenen die het systeem volgen en dus in stand hielden.
- ❑ De hoererij (zie vs. 8) bestaat uit het aanbidden van het beest en diens beeld.
- ❑ Opnieuw het beeld van wijn; hier als symbool van Gods toorn.
- ❑ De beker met wijn drinken, wil zeggen: getroffen worden door Gods toorn
- ❑ Bij deze wijn wordt geen water gedaan (ze is 'onvermengd').
- ❑ De aankondiging van de pijniging met vuur en sulfer verwijst naar het oordeel over Sodom en Gomorra.
- ❑ Het besef van de eeuwige straf is des te intenser omdat de verlorenen voortdurend de heilige engelen en het Lam als hun gerechtsdienaars te zien krijgen (het had zo heel anders kunnen zijn!).

Dag en nacht



- ▶ In H. 4:8 hoorden we van 4 wezens die zonder ophouden dag en nacht God het driemaal heilig toeroepen.
- ▶ In H. 14:11 vernemen we dat de rook van 'hun' pijniging (herinnering aan het Godsoordeel over Sodom en Gomorra) dag en nacht opstijgt: eindeloos.

-
- ▶ Samengevat:
 - ▶ De negatieve boodschappen / waarschuwingen van de 2^e en 3^e engel onderstrepen de positieve oproep van de 1^e engel.
 - ▶ Het is een indringende oproep tot bekering, die wordt onderstreept door de waarschuwingen van de 2^e en 3^e engel.
 - ▶ Zo heeft ook het getuigenis van de twee getuigen geklonken.
 - ▶ In H. 13 werd benadrukt wat er gebeurde met wie het teken van het beest weigerden.
 - ▶ H. 14 meldt wat gebeurt met wie het teken van het beest hebben aanvaard.
 - ▶ Wie het Lam volgt, lijdt op aarde schade maar boekt eeuwige winst.
 - ▶ Wie het beest volgt, boekt op aarde winst maar lijdt eeuwige schade.

Oproep tot volharding



- ▶ De waarschuwingen van de 2^e en 3^e engel zijn ook een aansporing aan de gemeente om vol te houden.
- ▶ Vanuit het perspectief van wat de dienaren van het beest te wachten staat, roept Johannes vanaf Patmos de gelovigen op om te volharden.
- ▶ Die volharding bestaat uit het (tegen alles in) vasthouden aan Gods geboden en het bewaren van het geloof in de Zaligmaker: je zou kunnen spreken van de tweeslag 'rechtvaardiging' (door het geloof in Christus) en 'heiliging' (leven naar Gods geboden).



Opdracht tot schrijven

- ❑ Een stem (waarschijnlijk van Christus zelf) geeft Johannes opdracht om te schrijven.
- ❑ Het geldt een zaligspreking voor wie sterven in (het geloof in) de Heere Jezus.
- ❑ Zij zijn nú, dus vanaf datzelfde moment zalig.
- ❑ De gelovigen die worden opgeroepen om te volharden, krijgen tot hun bemoediging te horen dat hun levenseinde heel anders zal zijn dan van hen die het beest hebben aanbeden: zij zullen op het moment van hun sterven bij hun Heere zijn.
- ❑ De band met hun Heiland wordt door het sterven niet aangetast, maar versterkt.
- ❑ Zij zullen alle aanvechtingen, lijden en bedreigingen voorgoed te boven zijn.
- ❑ 'Van nu af aan' slaat op het stervensuur.

De stem van de Geest

- De tweede stem (die van de Geest door wie Christus tot de gemeenten spreekt) bevestigt de eerste stem (die van Christus) en voegt toe: zij zullen rusten van hun moeiten en hun werken vergezellen hen.
- De Geest beaamt dus wat Christus zegt en vult de eerder door Christus gesproken zegen verder in.
- Na een leven vol moeiten en strijd mogen ze rusten van hun ingespannen arbeid (het volharden).
- De volgelingen van het beest kennen na hun sterven geen rust (vs. 11), de volgelingen van het Lam wel. Wat een verademing.
- Hun werken, dat is hun gehoorzaamheid van Gods geboden en hun geloof in Christus, volgen. D.w.z. ze openen de hemel niet (dat doet Christus), maar volgen wel.
- Nadat God al het goddeloze heeft weggedaan, laat Hij de goede werken bestaan!



Graanoogst en druivenoogst

- Wat de oproep heeft uitgewerkt (de uitkomst van de geschiedenis dus) leidt tot een dubbele oogst: graanoogst en druivenoogst.
- Johannes ziet een wolk met daarop iemand gelijkend op de mensenzoon (Dan. 7:13,14).
- Wolk is beeld van majesteit en heerlijkheid van God.
- Die mensenzoon is geen ander dan Christus in Zijn hemelse heerlijkheid en majesteit die als koning heerst (gouden kroon); 3 engelen treden op vóór zijn verschijning en 3 engelen treden daarna op.
- De sikkel verwijst naar Christus als rechter.
- De sikkel is scherp en maait alles wat rijp is om te oogsten (zie Joël 3:13).



A hand holding a scythe over golden wheat stalks against a blue sky. The scythe is positioned as if about to cut the wheat. The background is a clear blue sky.

Graanoogst

- Luidkeels roept een engel, afkomstig uit de tempel, tot de Mensenzoon: het is de hoogste tijd om te maaien want het koren is (over)rijp.
- Dat een engel een bevel van God (uit de tempel!) aan de mensenzoon overbrengt, maakt aanschouwelijk hoe wáár het is wat Christus ooit zei: 'Doch van die dag en die ure weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan Mijn Vader alleen' (Matt. 24:36).
- De tijd om te maaien duidt op de oordeelsdag.
- Het beeld van de eerstelingen (vers 4) was al een voorspel op de oogst.
- Deze graanoogst (volgens Matth. 13:39 door de engelen; maar het één sluit het ander niet uit, zie vers 17) is beeld van het thuisbrengen van de gelovigen: het koren wordt gebracht in de schuur...
- Dit oogsttafereel is dus uiterst positief i.t.t. het tweede: dat van de wijnoogst (het maaien wordt ook niet gevolg door dorsen of wannen, verg. Luk 3:17 - wiens wan in Zijn hand is).



Druivenoogst

- ▶ De druivenoogst verbeeldt de negatieve kant van het eindgericht.
- ▶ De twee tegengestelde oogsten lopen parallel met de twee mogelijkheden die in vers 6 - 11 werden genoemd.
- ▶ De engel die bevel geeft tot de druivenoogst komt eveneens uit de tempel /het altaar: bevel van God. Dat hier het altaar genoemd wordt, geeft aan dat God de gebeden van de zielen onder het altaar heeft verhoord (Openb. 6:9,10).
- ▶ Deze engel heeft macht over het altaarvuur, kan over het gerichtsvuur beschikken.
- ▶ Deze engel geeft luidkeels bevel aan de engel met de sikkel (vs 17) om de druiven te oogsten, want ook die zijn rijp.
- ▶ De graanoogst kende één actie: alleen het maaien. De druivenoogst kent er twee: snoeien en in de wijnpers werpen (= vertreden).
- ▶ De druiven worden vertreden buiten de stad: het nieuwe Jeruzalem, woonplaats van de gezaligden,
- ▶ Het oogsttafereel gaat over in een oorlogstafereel (Jes. 63:1-3): er komt bloed uit de wijnpers. Zie ook de vermelding van (oorlogs)paarden in vers 20.
- ▶ Zowel de oogst als het bloedbad symboliseren het strafgericht van God.
- ▶ Het bloedbad wordt een bloedrivier waarin de paarden waden tot aan de teugels.
- ▶ De omvang van Gods wraak 1600 stadiën: $40 \times 40 = 1600$ maal deze oude Griekse lengtemaat.

Gespreksvragen

1. Voor Jehova Getuigen (JG) vormen de 144.000 de absolute topklasse. Zij zullen vanuit de hemel regeren ook over de gewone JG, die (als ze trouw zijn, maar zeker is het niet) eeuwig in het paradijs zullen regeren. Geeft Openbaring 14 aanleiding tot deze visie? Wat zegt het u dat de 144.000 het ondanks alle strijd 'gehaald' hebben?
2. In de verzen 4 en 5 worden 4 kenmerken van de 144.000 genoemd: 1^e reinheid, 2^e ze volgen het Lam, 3^e eerstelingen voor God en het Lam en 4^e waarheidsgetrouw. Welke van de 4 kenmerken spreekt u het meest aan en waarom?
3. Het 'wonen' (vers 6) heeft de betekenis van: hecht verbonden met de aarde. Wat zegt het u in dit verband dat Calvijn ons aardse leven vergelijkt met het verblijf in een herberg (waar je alleen uit noodzaak verbleef omdat alle luxe er ontbrak)? Vindt u het makkelijk of moeilijk om uw leven het karakter van een 'herbergbestaan' te geven? Hoe zou het daartoe kunnen komen?
4. Jeruzalem en Babylon staan model voor de twee rijken die in deze wereld om de voorrang strijden. Augustinus schreef er een dik boek over onder de titel *De stad van God* (en de stad van de mens). Waarover gaat de strijd tussen beide steden? Hoe kun je weten tot welke stad je behoort?
5. Die het teken van het beest dragen, gaan een vreselijk toekomst tegemoet (vers 9,10). Wie volharden tot het einde, worden zalig. Er wordt van ons dus volharding gevraagd. Een christen is geroepen om tegen de stroom in te gaan. Vindt u dat makkelijk of moeilijk? Waarom? Hoe houd je het vol?
6. Wat zegt de graanoogst u? En wat doet het horen over de druivenoogst met u?



De losse eindjes afhechten

Volgende keer: D.v. 13 december



- ▶ Uit de Bijbel: Openbaring 15 en 16

Overige data
Bijbelkring D.v.:

- ▶ 24-01
- ▶ 07-02
- ▶ 21-03
- ▶ 25-04

Zingen Psalm 119 vers 88

- ▶ *Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond
Uw trouwe hulp; stier mij in rechte sporen;
Gelijk een schaap heb ik gedwaald in 't rond,
Dat, onbedacht, zijn herder heeft verloren;
Ai, zoek Uw knecht, schoon hij Uw wetten schond;
Want hij volhardt naar Uw geboôn te horen*



Einde van
deze
presentatie