



Openbaring

Brief aan de kerk

Huishoudelijke mededelingen

- ❑ Graag de lijst invullen, voor zover nog niet gedaan (naam, adres, telefoonnummer, mailadres).
- ❑ Graag 3 corveeërs.
- ❑ Heeft iedereen de presentatie kunnen vinden?



Bijbelkring 20-09-2017

Openbaring - Brief aan de kerk

9^e samenkomst over 'De vrouw en de draak'

Openbaring 12: 1 - 18

Allen hartelijk welkom



Zingen Psalm 99 vers 1 en 2

▶ *God, de HEER, regeert;
Beeft, gij volken, eert,
Eert Zijn hoog bestel,
Die bij Israël
Tussen Cherubs woont,
En Zijn grootheid toont;
Dat zich d' aard bewege;
Hij is Isrels zege.*

▶ *God, die helpt in nood,
Is in Sion groot;
Aller volken macht
Niets bij Hem geacht;
Buigt u dan in 't stof,
En verheft met lof
't Heilig Opperwezen;
Wilt het eeuwig vrezen.*

Bijbelgedeelte voor vanavond



► Openbaring 12: 1-18

Terugblik

- ▶ Johannes krijgt opdracht de tempel te meten: beeld van bescherming.
- ▶ Die bescherming betreft de gemeente als woonplaats van God; de tempel is immers verwoest.
- ▶ Twee getuigen: symbool van de profetische van de kerk. Ze worden echter gedood.
- ▶ Op hun sterven volgen opstanding en hemelvaart. Betekenis: het beest kan het getuigenis van de kerk aantasten en de getuigen doden, maar uitroeien niet.
- ▶ Dood van getuigen leidt ook tot bekering: IS terreur leidt tot massale bekering moslims.



- ▶ Een koor bezingt samen met de 24 ouderlingen het koningschap van God dat er altijd (verborgen) was, maar nu zichtbaar wordt.
- ▶ Dit zichtbaarheid van Gods koningschap is ook het moment waarop de doden geoordeeld worden, Gods dienaren loon ontvangen en de tegenstanders vernietigd worden.
- ▶ Daarmee lijkt het eind van de geschiedenis bereikt.
- ▶ Toch is dat niet zo, want Openbaring 12 bepaalt ons opnieuw bij de grote tweestrijd tussen goed en kwaad, God en de duivel.

In 1935 verscheen van de historicus Johan Huizinga het boek *In de schaduwen van morgen*.



- ▶ Hij schreef daarin de (achteraf gezien) 'profetische' woorden: „Wij leven in een bezeten wereld. En wij weten het.”
- ▶ Dát is wat Openbaring 12 laat zien: wij leven in een bezeten wereld. Weten wij het ook?

Openbaring 12 – sleutel voor het verstaan van dit Bijbelboek



- ▶ In mijn boekenkast staat dit boek van dr. J.H. Bavinck.
- ▶ Dat boek (het biedt een begrijpelijke en aansprekende uitleg van het Bijbelboek Openbaring) begint met de uitleg van Openbaring 12.
- ▶ Volgens de schrijver is dit hoofdstuk de sleutel om het laatste Bijbelboek te begrijpen.

Openbaring 12 bestaat uit drie delen

Deel 1 (vers 1-6) De zwangere vrouw en de draak.	Deel II (vers 7-12) Michaël en zijn engelen strijden tegen de draak	Deel III (vers 13- 18) Strijd van de draak tegen de vrouw.
De geboorte van een zoon die wordt weggerukt tot God en Zijn troon vóór de draak het pasgeboren kind kan verslinden. De vrouw vlucht naar de woestijn waar God voor haar zorgt.	De draak en zijn handlangers worden voorgoed op de aarde geworpen en mogen in de hemel niet meer komen. Een lied op de overwinning van God op de duivel.	De draak achtervolgt de vrouw, maar kan haar niet ombrengen. In zijn woede keert hij zich tegen haar nageslacht.

Deel 1 (vs 1-6): zwangere vrouw en draak



- ▶ Johannes ziet een zwangere vrouw, op het punt van bevallen. Zij is het middelpunt van de kosmos: bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en een sterrenkrans rond haar hoofd.
- ▶ Hij ziet ook een grote rode draak met zeven gekroonde koppen (= autoriteit) en tien hoorns (= macht). Zeven en tien zijn getallen die volheid symboliseren: de draak eist de plaats van God op.
- ▶ Met zijn staart slaat hij 1/3 deel van de sterren van de hemel. Hij brengt chaos en duisternis.
- ▶ De draak is een geweldige tegenstander van de vrouw.

Het is niet moeilijk te raden
wie de draak is: de grote
tegenspeler van God
Maar wie is de vrouw?
Is zij Maria (RKK)?
Is zij Israël (in OT vaak
vergeleken met de bruid van
de hemelse bruidegom)?
Is zij de kerk (de bruid van
het Lam)?
Zij is Israël, Maria en de kerk
tegelijk.





- ▶ De vrouw schreeuwt het uit in haar barensgeduld: symbool van een (heils)geschiedenis vol geboortepijn waarmee de komst van de Messias gepaard gaat.
- ▶ Daarbij valt te denken aan de jongentjes die in de Nijl verdronken tót de vlucht naar Egypte.
- ▶ Op het moment dat de vrouw het kind ter wereld brengt, is de dreiging van de draak het grootst: Hij wil het kind verslinden (= de komst van het kind te niet doen).
- ▶ Waarom?



- ▶ Op het moment van de geboorte, ook het moment waarop de draak het kind wil verslinden, wordt het kind weggerukt naar God en Zijn troon.
- ▶ Wie dat doet, mag duidelijk zijn: het gaat hier om hét Kind van Bethlehem.
- ▶ God staat garant voor Zijn geboorte!
- ▶ Zijn aardse leven wordt hier trouwens gereduceerd tot geboorte en hemelvaart.
- ▶ De pogingen van de draak om het Kind óm te brengen (denk aan de kindermoord in Bethlehem) lopen op niets uit.

Deel II (vs 7-12) Michael en de draak



- ▶ Nadat het Kind is opgenomen in de hemel breekt er strijd los in de hemelse gewesten.
- ▶ Die strijd gaat tussen Michaël (= wie is als God?) met zijn hemelse legermachten en de draak (= satan) en zijn legermachten.
- ▶ De draak verliest en wordt definitief uit de hemel geworpen. De toegang wordt hem voorgoed verboden.
- ▶ Voorheen (o.a. Job 1) had satan toegang tot de hemel en kon hij de gelovigen beschuldigen.
- ▶ Sinds Christus met Zijn offer naar de hemel is gegaan, heeft satan geen recht van spreken meer. Het bloed van het Lam snoert hem voorgoed de mond!
- ▶ In plaats van een aanklager hebben gelovigen in de hemel een pleitbezorger.



In een hemelse lofzang wordt
de overwinning van God op
satan bezongen.
Die is nu een feit!
Dat betekent dat de
geschiedenis nooit meer
teruggedraaid kan worden!
God is Koning in eeuwigheid
en satan heeft voorgoed
verloren.



Dat de draak uit de hemel
geworpen is, betekent
niet dat het kwaad
definitief is uitgebannen.
De lofzang is tweeledig:
de hemelen mogen zich
verblijden, maar de aarde
moet vrezen.
De gelovigen op aarde
krijgen nu de volle laag
van satan.

Deel III (vs 13-18): strijd van draak tegen vrouw.



- ▶ Op aarde bindt de draak opnieuw de strijd aan tegen de vrouw en haar nakomelingen.
- ▶ De vrouw is de kerk van oude en nieuwe verbond die (naar de belofte) hét Kind voortbrengt, maar ook vele andere kinderen: gelovigen.
- ▶ De vrouw ontvangt echter arendsvleugelen (Ex. 19:4), die haar in veiligheid brengen.



De vrouw vlucht naar de woestijn.
Denk daarbij aan Gods zorg voor Zijn
volk in de woestijn.

Het zegt ook iets over de plaats waar
gelovigen te vinden zijn: niet in cultuurcentra
(Babylon), maar in de wildernis.

Al wonen zij in de wereld, dat is hun thuis
niet (wel in, maar niet van de wereld).

In de wildernis, onderweg naar het
beloofde land, zijn zij in Gods
hoede wel geborgen.

Dat duurt 1260 dagen (= 42 maanden,
= een tijd, tijden en een halve tijd).

Het kwaad heeft een einde.

De vrouw wordt achtervolgd door de draak



- ▶ De aarde komt de vrouw te hulp en verzwelgt het water dat de draak uitspuwt om de vrouw erin te laten omkomen.

De vrouw in de woestijn ...



- ▶ betekent dat de kerk is verdrongen naar de marges van de samenleving.
- ▶ Het tijdperk van Keizer Constantijn (325, 1e concilie van Nicea: kerk bevoorrechte kerk) lijkt voorgoed voorbij.
- ▶ De tijd dat de kerk in de samenleving meetelde, komt niet meer terug en dat doet pijn.
- ▶ Openbaring 12 laat ons zien wat de positie is van de kerk in de 1260 dagen tussen hemelvaart en wederkomst.
- ▶ De plaats van de kerk is in de woestijn, in de marge van de samenleving.
- ▶ Dan hebben we het nog niet over vervolging en verdrukking gehad.



Is het niet vreemd dat de draak tegen de gelovigen op aarde zo te keer kan gaan? Het zijn de laatste stuiptrekkingen van een verslagen vijand. En hij gaat vreselijk te keer omdat hij weet dat zijn spel binnenkort voorgoed uit is (vers 12: de duivel is in grote woede naar de gelovigen op aarde gekomen omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft). Om voor Hem begrijpelijke redenen laat God dit kwaad toe.

Rekenen met de boze. Hoe?

- ▶ We moeten het boze niet uitvergroten en doen alsof Gods macht beperkt is.
- ▶ We moeten het boze ook niet bagatelliseren, d.w.z. kleiner maken dan het in werkelijkheid is.
- ▶ Reken ermee, zoals Luther: 'Christen zijn is geen grapje, want we hebben een groot rijk tegen ons. Als God met Zijn genade niet aan onze kant zou staan, zouden we steeds in gevaar zijn.'
- ▶ Deze houding levert 2 reacties op:
 - ▶ Je v^{er} houden van alles wat zeeemt naar occultisme (Deut. 18:9).
 - ▶ Voortdurend schuilen bij de Heere Jezus die de duivel heft overwonnen.





Dat ik met lichaam en ziel, in leven en sterven, het eigendom ben, niet van mijzelf, maar van mijn trouwe Zaligmaker Jezus Christus. Want Hij heeft met zijn kostbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit alle macht van de duivel verlost.

Hij bewaart mij zo, dat zonder de wil van mijn hemelse vader geen haar van mijn hoofd kan vallen...

Discussievragen (zie boekje)

1. Wat roept hoofdstuk 12 spontaan bij u op? In hoeverre is de figuur van de duivel voor u van betekenis? Waar ziet u hem aan het werk? En (hoe) kunnen we hem weerstaan (1 Petr. 5:9)?
2. Wat betekent de hemelvaart van Christus voor u? Is dat veranderd na lezing van dit hoofdstuk?
3. 'Al te gemakkelijk kan de aandacht voor duivel en kwaad een onderwerp op zich worden, waar mensen door gefascineerd raken. Maar elke fascinatie voor het kwaad is letterlijk uit den boze. Wie langdurig in de ondergaande zon kijkt, omdat hij denkt dat we dat moeten aankunnen, raakt verblind.' Reageert u eens op dit citaat van dr. C. van der Kooi.
4. Waarom is het van grote betekenis dat het boek Openbaring de duivel niet ziet als Gods evenknie? Welke gevolgen heeft dat voor ons geloof? (vgl. zondag 1 van de HC).
5. Weet u iets van van bevrijdingspastoraat? Hoe waardeert u de kritiek van dr. Gerrit Glas?
6. De gemeente van God wordt vanuit twee perspectieven gezien (boven en beneden). Wat hebben die verschillende vergezichten ons te zeggen?
7. Kerk zijn in de woestijn is in het licht van dit hoofdstuk niet vreemd. Sterker nog: niet in Babel, maar in de woestijn heeft de geloofsgemeenschap van Jezus Christus haar thuis. (Hoe) kan dit inzicht ons vandaag verder helpen in de bezinning op onze plek als kerk in de wereld?



De losse eindjes afhechten

Volgende keer: D.v. 18 oktober.



► Uit de Bijbel: Openbaring 13



► Uit het boekje: Hoofdstuk 7

Zingen Gezang 5 vers 8

- ▶ *Verlos ons uit des bozen macht;
Bescherm, en sterk ons door Uw kracht:
Wij zijn toch zwak, zijn sterkt' is groot;
Dus zijn w' elk ogenblik in nood;
Hier komt nog vlees en wereld bij;
Ai, sterk ons dan, en maak ons vrij.*



Einde van
deze
presentatie